



BEZOEK VOEDSELBOS DE WOUDEZEL

FOTOVERSLAG

De Woudezel is een voedselbos in aanleg te Merkem, niet ver van Natuurreservaat De Blankaart. Diderik Clarebout is er de gedreven eigenaar, ontwerper en aanlegger van. Een voedselbos is een alternatieve manier om voedsel te produceren met respect voor de grenzen van ons ecosysteem. Men hanteert er de principes van permacultuur : een gesloten kringloop en een grote mate van zelfonderhoud zijn daarbij enkele van de streefdoelen. Specifiek in een voedselbos bootst daartoe de omstandigheden van een bosrand na. Op 14 september organiseerde WMF een geleid bezoek aan voedselbos De Woudezel. Want zelfs bij de mensen van de natuur- en milieuverenigingen zijn permacultuur en voedselbossen nog een grote onbekende. En zoals geweten is onbekend meestal ook onbemind. Hier een fotoverslagje van ons bezoek.



De bezoek stond open voor alle geïnteresseerden. Het maximum aantal deelnemers van 25 was dan ook snel bereikt. Ondanks het druilige herfstweer gaven die zaterdagmorgen toch alle ingeschrevenen present.

De gerenoveerde boerderij van De Woudezel is omgeven door een 5-tal ha grond. Eigenaar Diderik (foto hiernaast) is daar nu een 4-tal jaar bezig met de aanleg van een voedselbos. Bij een voedselbos is zeer belangrijk dat het ontwerp en de aanleg goed doordacht zijn. Daarna moet alles gewoon groeien en heeft het nog slechts een minimum aan onderhoud nodig : vooral overwoekerende soorten beheersen en natuurlijk oogsten. Diderik plant veel fruitbomen aan, maar daarnaast ook bijvoorbeeld walnotenbomen en de pijnboompittenspar.



Foto : De gerenoveerde stallen met zonnepanelen bij voedselbos De Woudezel. De grond is er redelijk nat. We bevinden ons dan ook vlak bij de natte natuur van De Blankaart. Langs de oever van de vijver staan ook tal van eetbare kruiden en planten, zoals bv Kalmoes. In de treurwilg bevindt zich ook nog een boomhut, die tot voor kort bewoond nog werd door een vriend van Diderik



Diderik gebruikt vooral inheemse soorten, maar niet alles is inheems. De oogst, dus dat het eetbaar moet zijn, staat voorop. Naast de bomen zijn er ook heel veel verschillende eetbare bessen in zijn tuin. Sommige soorten bracht hij ook mee uit bv. Rusland, waar zijn vrouw vandaan komt en waar veel meer bessen gegeten worden dan bij ons. Verder staan er ook nog heel veel groenten- en kruiden in zijn tuin. Alles groeit er vrolijk op los..

Een oude varkenstal (zie foto links) kreeg een nieuw leven als serre. Overal in dit aardse paradijsje scharrelen kippen vrij rond. Diderik heeft ook nog schapen en geiten, die hij het jaar rond voedt met gewassen uit zijn tuin. Na de rondleiding werden we opgewarmd met thee en koekjes met warme bessensaus uit het voedselbos. Ondanks het weer, keerden de deelnemers enthousiast en geïnspireerd weer huiswaarts. En waarschijnlijk zullen er nog een aantal voedselbosjes bij voortkomen uit dit bezoek.

Tekst & foto's : Katty De Wilde

