

HET VERHAAL VAN DE DOENER

Colette en Inge van NorthSealTeam beschermen rustende zeehonden langs onze kust.

Wat drijft jullie en hoe begon het?

Beiden wilden we rustende zeehonden beschermen tegen te opdringerige selfie-fotografen en loslopende honden. Een gemeenschappelijke vriendin bracht ons samen en zo werd het NorthSealTeam geboren. Aanvankelijk beschermden wij de zeehonden in Oostende. Dit is naast de IJzermonding in Nieuwpoort een vaste rustplaats voor zeehonden aan onze kust. Intussen bestaat het team uit een hondertal vrijwilligers en zijn we, met steun van de Provincie, actief langsheen de ganse Belgische kust. We hebben ook een noodnummer (0491 74 32 78) en een Facebookgroep. Als er een oproep binnenkomt, rukken de vrijwilligers uit. Daarnaast sensibiliseren we ook strandbezoekers om de natuur te respecteren.

Welke rol speelt de West-Vlaamse Milieufederatie hierbij?

NorthSealTeam is een onderafdeling van de vzw Proper Strandlopers. Zo zijn wij ook deel van de koepel West-Vlaamse Milieufederatie. Via de West-Vlaamse Milieufederatie werd de vraag naar provinciale materiële steun overgemaakt aan de Provincie. De Provincie gaf niet enkel materiaal maar maakte ook de samenwerking tussen NorthSealTeam en alle kustgemeenten mogelijk.

Waar gaat het volgens jou de goede kant op in West-Vlaanderen?

Het NorthSealTeam beschermt niet alleen zeehonden maar geeft mensen ook informatie over de nood aan propere stranden om de gezondheid van strand- en zeeleven te garanderen.

Waar moet in onze provincie dringend de hand aan de ploeg?

Het aantal zeehonden aan onze kust neemt enorm toe. Daardoor is er meer opvang nodig. SeaLife Blankenberge vangt nu zeer adequaat en met grote liefde zeehonden in nood op. Hun huidige faciliteiten zijn echter beperkt.



© Jean-Marie Delbecque

Sponsoring aan SeaLife per opgevangen zeehond, zodat deze hun 'opvangcentrum' kunnen uitbreiden of een eigen opvangcentrum zou een grote hulp zijn.

Welke 'groene' droom hoop je ooit verwezenlijkt te zien?

Inge: Dat het Klein Strand terug natuurgebied en rustplaats voor zeehonden en vogels wordt. En dat het doordringt bij de mens, die de grootste vijand is van de natuur, dat het vijf na twaalf is.

Colette: Mijn droom is dat niemand nog afval in de natuur achterlaat zodat geen enkel dier sterft of gewond raakt door vuilnis.

Op welk (groen) plekje in de provincie kom je het liefst?

Colette: Op het strand dichtbij zee kom ik het best in contact met de natuur en vind ik innerlijk rust. Bij een zeehondje op het strand voel ik me heel verbonden met het dier en de omgeving.

Inge: Op rustige plaatsen in het groen of aan zee, waar je nog de geur en de geluiden van de natuur ervaart. Daarom was voor mij de eerste lockdown een fantastische ervaring: stilte, heropleven van de natuur, zelfs de lucht leek blauwer dan ooit.